



**TE MEEUWEN-GRUITRODE
VAN 1 TOT 7 JULI 2019**

**DUIK MEE IN HET SPROOKJESBOEK, HET AVONTUUR LIGT
OM DE HOEK**

Liefste Leeuwkes, Sloebers en Jongknapen,

Het is weer zover! De dagen worden langer, het zonnetje schijnt alsmaar harder en de vakantie komt elke dag een beetje dichterbij...

Voor ons, echte KSA'ers, kan dit natuurlijk maar één ding betekenen: het mooiste moment van het kampjaar is aangebroken; *het is tijd om samen met al je vriendjes en vriendinnetjes op klein kamp te gaan!*

Tijdens het kamp trekken we er samen voor een week op uit om fantastische spelletjes te spelen, maar ook om grote avonturen en onvergetelijke momenten te beleven. We doen hier allemaal ons uiterste best om het kampjaar op een leuke en mooie manier af te sluiten!



De leiding is er in ieder geval van overtuigd dat het opnieuw een supermegawijs kamp zal worden! We hopen dan ook dat iedereen, van het kleinste leeuwke tot de grootste jongknaap, erbij zal zijn!

Dit kampboekje is vooral voor jullie bedoeld, maar laat het zeker ook eens lezen door jullie mama en papa! Met dit boekje kunnen zij zich een idee vormen over hoe ons kamp eigenlijk verloopt.

Lees het boekje nu maar snel helemaal door, zodat jullie gepakt en gezakt klaarstaan om te vertrekken!

Kamphema

We keren tijdens dit kamp terug naar de wondere wereld van de sprookjes. We komen tijdens deze week verschillende speciale sprookjesfiguren tegen en gaan ze samen ontdekken met een lief klein meisje dat de sleutel kwijt is geraakt om naar huis te gaan.

Het meisje is door nog onbekende redenen in het verhaal gesukkeld en moet proberen eruit te geraken door de sleutel terug te vinden. Tijdens deze zoektocht vraagt ze hulp aan verschillende personages, zoals de drie biggetjes, roodkapje enz. Maar met die hulp geraakt ze niet echt verder, want ze verwijzen haar steeds door naar het volgende sprookje. Of ze uiteindelijk terug naar huis kan en de sleutel gevonden heeft, zullen jullie zelf moeten komen ontdekken. Dit alles kunnen jullie te weten komen door mee met ons op kamp te gaan!



Themakledij

We gaan samen een hele unieke week tegemoet! Wel moeten we goed voorbereid zijn voor onze avontuurlijke en spannende trip. Hiervoor is aangepaste kledij een must. Daarom vragen we dan ook om jullie allemaal te voorzien van **themakledij**.

Wij, als leiding, vinden jullie themakledij ook belangrijk voor nog enkele andere redenen:

- * We dragen de themakledij elke dag in de opening.
- * Via deze kledij tonen we nog maar eens dat we samen, in één grote groep, op kamp zijn.
- * Jullie zullen allemaal wel merken op kamp dat het gewoon héél leuk is om ons allemaal samen te verkleden!!!!

Maar waarin moeten jullie nu verkleed zijn?

Voor dit kamphema verwachten we van jullie dat jullie zich verkleden in een **sprookjesfiguur!** Keuze genoeg, dus laat de inspiratie maar de vrije loop. Succes!!!!



Praktische kampinformatie

Dit jaar gaan we op kamp naar **Meeuwen-Gruitrode**. Meeuwen-Gruitrode is een stad die ligt in de Belgische provincie Limburg, tegen de Nederlandse grens.

Het KAMPADRES*:

(zodat jullie een briefje kunnen sturen!)

KSA Geraardsbergen

Naam van het lid ...

Heem "Pexhof 1"

Pexhofweg 5

3670 Gruitrode (Meeuwen-Gruitrode)

OPGELET!

Mogen we vragen om enkel bij dringende omstandigheden telefonisch contact op te nemen.

Wij zijn bereikbaar op: **0470/59.23.74 (Jarno)**,
0492/67.75.28 (Sebastiaan)

In uiterste nood kan er ook naar de eigenaar van het heem worden gebeld (**089/86.80.81**)



*De kampplaats is enkel bereikbaar via de Solterweg. Dit is in tegenstelling tot wat de GPS aangeeft!

Wanneer gaan we op kamp?

Van maandag 1 juli tot en met
zondag 7 juli 2019

We verzamelen **maandagochtend** (1 juli) om **8.30 uur** aan de parking van het Gaversbad, zodat we stipt om 9u00 kunnen vertrekken met de bus.

Het kamp eindigt op zondag 7 juli met de bezoekdag die omstreeks 16u00 ten einde zal lopen.

Vanaf dan kunnen de kinderen, samen met hun ouders, met de auto naar huis vertrekken!

De kampprijs



De kampprijs bedraagt **€100** per persoon.

Hierin zijn de busreis, het verblijf, de leuke spelletjes én het eten gedurende het hele kamp inbegrepen.

Zakgeld

Wij vragen jullie om ook een beetje zakgeld mee te nemen op kamp. Dit geld gebruiken we om eventueel kaartjes te kopen, een ijsje of een drankje te kopen op uitstap of om de toegang tot een park of zwembad te betalen tijdens onze daguitstap.



We zouden willen vragen om niet te veel zakgeld mee te nemen. We gaan er vanuit dat **€15** meer dan voldoende is voor het hele kamp!

Steek het zakgeld in een omslag met je naam erop. De leiding zal dit de eerste dag van het kamp ophalen en de uitgaven doorheen het kamp bijhouden. Hierdoor voorkomen we dat het zakgeld na de eerste dag al op is of dat het verloren gaat.

Op het einde van het kamp krijgt iedereen, samen met een gedetailleerde rekening van de uitgaven, de overschot van het zakgeld terug!!

Wat neem je zoal mee op kamp?



Rugzak: Om te beginnen ben je best dat je een rugzak of sportzak meeneemt, in plaats van een reiskoffer. Dit neemt veel minder plaats in op de bus en is ook eenvoudiger om weg te bergen tijdens het kamp.

Pakjes: Het is heel gemakkelijk als je per dag een pakje klaarmaakt waar de nodige kledij inzit (T-shirt, short en ondergoed). Dit maakt, vooral voor de kleinsten, dat het aankleden een stuk eenvoudiger en sneller verloopt.

Een lijst: Maak een lijstje waarop alles staat wat in je rugzak zit. Zo kan je op het einde van het kamp gemakkelijk controleren of je alles wel weer mee hebt naar huis.



Herkennen: We vragen heel uitdrukkelijk om jullie gerief te tekenen! Ieder jaar blijven er een hele hoop verloren voorwerpen achter. Wanneer alles getekend is, kunnen we deze verloren spullen na het kamp gemakkelijk terug bezorgen.

Wat steek je allemaal in je rugzak?!

Slaapgerief

- × Slaapzak + deken
- × Pyjama of slaapkleed
- × Eventueel een kussen met kussenovertrek
- × Een **matrasovertrek**: dit is **verplicht** mee te brengen op vraag van de eigenaars van het heem.
- × De **jongknappen** voorzien dit jaar ook een **veldbed**.

Eetgerief

- × Gamel of plastic bord
- × Vork, mes en lepel
- × Beker/tas om uit te drinken
- × Twee **keukenhanddoeken**: dit is **verplicht**.

Kledij

- × **Piekfijn uniform!** Dit doen we aan bij het vertrek
- × KSA T-shirt
- × Warme trui
- × Degelijke regenkledij
- × Sportkledij: short, T-shirt
- × Zwembroek/badpak, badmuts en eventueel zwembril
- × Schoenen: sportschoenen, bottines, laarzen, eventueel sandalen, ...
- × Themakledij



Ververs

- × Voldoende reserve ondergoed en kousen
- × Extra T-shirts, broeken (shorts) en truien

Toiletgerief

- × 3 washandjes
- × 3 à 4 (bad)handdoeken
- × Zeep, shampoo
- × Tandeborstel, tandpasta en bekertje
- × Kam, haarborstel

Allerlei

- × Zaklamp
- × Een zak voor je vuil linnen in te doen
- × Zakdoeken
- × Zonneproduct en pet/hoedje
- × Geldbeugel
- × Adressenlijst
- × Postzegels
- × Balpen
- × Briefpapier en omslagen
- × Veldfles
- × Knuffeldiertje (liefst maar ééntje en niet je volledige collectie)

**Vergeet voor de eerste middag jullie
lunchpakket niet!!!**

Wat laat je nu liever thuis?

Overdreven veel snoep... computerspelletjes... GSM's... MP3's... waardevolle voorwerpen... ruziestokers... onbeleefderikken... ambetanterikken...

Als je toch één van deze dingen meeneemt op kamp, worden deze door de leiding in beslag genomen. Je krijgt deze dan op het einde van het kamp terug.



Medische informatie

× Medische fiche:

Jullie vinden een medische fiche in dit boekje.

We vragen jullie deze zo volledig mogelijk in te vullen en ze bij het vertrek aan iemand van je leiding te geven.

× Kids ID:

Naast deze fiche vragen we ook om de Kids ID aan de leiding te geven.

Dit is belangrijk omdat in geval van medische zorgen deze kaart noodzakelijk is.

Je maakt dus best een enveloppe met de Kids ID, de medische fiche en het zakgeld in. Deze geven jullie dan bij het vertrek aan jullie leiding!



Nog enkele afspraken:

Om het kamp vlot te laten verlopen, willen we graag enkele korte afspraken maken met jullie!

- x Elke morgen word je door de leiding gewekt. Pas dan staan we op en nemen we een flinke wasbeurt.
- x Na het ontbijt zorgen we ervoor dat de kamer er proper en ordelijk bijligt.
- x Na elke maaltijd doen we samen onze afwas.
- x We respecteren steeds de natuur.
- x We snoepen zo weinig mogelijk. Af en toe een snoepje mag wel, maar het is niet de bedoeling om jullie buikjes rond te eten met allerlei snoepjes!

Met wie gaan we op kamp?

We weten nu al waar, wanneer, hoe, wat we nodig hebben... Maar wie gaat er nu allemaal mee?

De bondsleider:

Clement Jarno

0470/59.23.74

De leeuwkesleiding:

Du Pont Maartje	0474/11.75.83
Holderbeke Tim	0493/52.26.82
Waegeneer Celien	0478/59.89.70
Van Lierde Marthe	0487/26.98.83
De Gallan Robin	0499/11.10.25
Borremans Matthias	0468/18.27.66

De sloeberleiding:

De Bruyne Charlotte	0494/70.78.82
De Rop Linde	0471/36.95.70
Matthys Melissa	0495/19.51.03
Peeters Robin	0491/63.91.95
Favyts Dries	0491/ 91.28.32
Van Lierde Lotte	0487/46.62.96

De jongknapenleiding:

D'hose Ines	0486/79.67.37
Van Lierde Soetkin	0493/06.56.65
Belet Siebren	0493/11.66.12
Bomon Joren	0473/22.25.74
Swift Megan	0497/94.99.78
Peeters Catho	0476/96.25.32

De keukenploeg

Naast de leiding, hebben we nóg enkele belangrijke personen mee op kamp.

Het zijn onze kookouders:

Lien Volkaert & Pascale Flon

Jan & Tamara De Smedt

Liesbeth Plees

Katrijn Jansegers

Marleen Van Den Borre



Deze steken veel tijd in het maken van lekker eten voor ons tijdens het kamp! Het is dan ook jammer dat sommige kinderen met lange tanden zitten te eten. Echte kampeerdere eten hun bord leeg, eten met goede manieren én eten ook iets wat ze nog nooit hebben geproefd. Ook zijn onze kookouders onmisbaar als volwassen begeleiding op kamp. Met een probleem of een ongelukje kan je steeds bij hen terecht!!!

Inschrijvingen

Als je nog niet ingeschreven bent tijdens de infoavond, komt de leiding zeker bij jullie thuis langs om jullie in te schrijven, zij zullen jullie dan ook meer informatie geven! Kan je echt niet meer wachten?

Neem dan gerust contact op met de banleiding voor al je vragen, of om je in te schrijven!

Al deze informatie en nog veel meer over het kamp is ook terug te vinden op onze website:

www.ksageraardsbergen.be

Bezoekdag

Ook dit jaar vindt op de laatste dag van het kamp een bezoekdag plaats.

We verwachten jullie op **zondag 7 juli** vanaf **11 uur!**

OPGELET!!

Ook dit jaar begint de bezoekdag maar vanaf 11.00 uur. Indien jullie echter geen manier vinden om (tijdig) op de bezoekdag te geraken, gelieve dan **voor 25 juni 2019** een seintje te geven aan Sebastiaan. Via mail (sebastiaan@ksageraardsbergen.be) of via het nummer 0492/67.75.28

De bezoekdag valt samen met de laatste kampdag. Dit is zo gekozen omdat de kinderen na de sluiting mee naar huis kunnen gaan. Op deze manier vermijden we een hoop tranen wanneer de ouders alleen zouden terugkeren.

Een bezoekdag is telkens een hele belevenis voor de leden én voor de ouders. Deze laatste zien waar hun kapoenen een week lang hebben verbleven en maken kennis met het leven op kamp. Daarom zouden we graag volgende afspraken willen maken...

Enkele afspraken tijdens de bezoekdag:

- * We verwachten jullie pas tegen 11.00 uur. Niet vroeger!!!
- * Voorzie een lunchpakket voor 's middags. De kinderen krijgen wel nog een middagmaal.
- * Het kamp eindigt met de sluiting omstreeks 16.00 uur. Het zou jammer zijn mochten sommige ouders reeds eerder naar huis terugkeren.
- * Tijdens deze laatste dag blijven de kinderen luisteren en meespelen met de leiding. Het is immers nog altijd een kampdag.

We zouden het appreciëren indien jullie deze puntjes zouden willen respecteren en naleven!!

Tot slot

Beste leeuwkes, sloebers en jongknappen,

Jullie leiders en leidsters verwachten dat jullie allemaal meegaan op kamp. Dit wordt zeker en vast een boeiende, plezierige en onvergetelijke ervaring! Ons amuseren doen we zeker, daar hoeft je niet aan te twijfelen. Daarom vragen we nogmaals:

GA ZEKER MEE, het wordt echt de moeite waard!

Beste ouders,

Steun jullie kinderen om samen met ons aan dit kamp deel te nemen. Het is een hele bijzondere belevenis voor jullie kinderen. Het is niet zomaar er eens voor een paar dagen op uit trekken.

Op een kamp leren ze heel wat: in groep werken en samen spelen, aandacht hebben voor de natuur, op eigen benen staan, hun plan trekken en nog zoveel meer. Je ziet, beste ouders, dat een kamp een hele leerschool is. Laat ze daarom meegaan, ze zullen er geen spijt van krijgen!



De Leiding